

Thomas Haugers tale d. 9/11 - 2017

Krystalnats demonstration i Esbjerg d. 9. november 2017

For 79 år siden lyste gaderne i mange store TYSKE byer op af et væld af krystaller på gaderne. I det voldsomme ildskær fra de brændende synagoger lå krystallerne og funkede i natten.

De mange smadrede ruder denne nat var leverandørerne af krystallerne. Natten fik sit historiske navn KRYSTALNATTEN.

På rådhuset i München ophold Hitler sig – han skulle tale til en forsamling af naziveteraner. Kl. 21.00 fik han beskeden om, at den tyske diplomat Ernst von Rath var blevet skudt ved ambassaden i Paris af en 17 årig jødisk ung mand, som hævn for at hans familie var blevet udvist af Tyskland til Polen under absolut torturlignende forhold.

Hitler holdt straks møde med propagandaminister Goebbles – hvorefter han forlod bygningen uden at få holdt sin tale.

Goebbles citerede så føreren for forsamlingen:

“Føreren har afgjort, at sådanne demonstrationer hverken må forberedes eller organiseres fra partiets side, men hvis de opstår spontant, bør der ikke lægges noget i vejen for dem.”

De tilstedeværende nazister fortolkede talen således, at partiet i offentligheden ikke måtte optræde som initiativtager til anti-jødiske demonstrationer, men at man skjult skulle organisere og gennemføre dem. Ved 22.30 tiden gik forsamlingen helt i opløsning.

Partifunktionærerne gik i gang med at telefonere fra Rådhuset til deres partiafdelinger. De gav klare beskeder om, at man denne nat skulle slå til mod synagoger, jødiske huse og forretninger.

SSere og de meget voldelige SA'ere skiftede til civil og gik straks i gang med afstraffelserne af den jødiske befolkning. Jødiske kirkegårde blev ødelagt, ca. 7.000 forretninger blev smadret og plyndret, ca. 200 synagoger blev plyndret, smadret og brændt, 91 jødiske mænd blev pryglet ihjel og ca. 30.000 jødiske mænd blev fængslet.

KRYSTALNATTEN var simpelthen en konsekvens af et stigende jødehad og en stigende italesættelse af jødehadet. Stor var tilfredsheden i store dele af den tyske befolkning med Krystalnatten og jøderne var nu definitivt

udskilt af det tyske samfund. Det var her det for alvor startede. Der blev indført en anti-jødisk lovgivning hvis hovedformål var at få jøderne til at udvandre. – Kender vi paralleller fra i dag? Det skulle gøres klart for de jøder, som ikke ønskede at emigrere, at deres situation ville forværres, hvis de blev i Tyskland. – Kender vi også her paralleller i dag?

Kender vi noget lignende i dag? Nej – men en klokke ringer. Danmark kan gribe i egen barm når vi ser hvordan flygtningehadet tales op, langsomt men sikkert. Indvandrere, flygtninge og asylsøgere lægges for had... det er en ren umenneskeliggørelse vi her er vidner til.

Mennesker der har risikeret deres eget, deres families liv og især deres børns liv – for at få en tålelig tilværelse med fred og ro – et arbejde hvor de kan forsørge sig selv og familien – bliver lagt utallige hindringer i vejen. De kan leve i usikkerhed i umindelige tider – de kan leve i fængselslignende forhold i vores udrejsecentre – det er først og fremmest børnene der er taget som gidsler. Besøg et asylcenter og oplev deres ansigter af skiftende håb og sorg.... det er ikke til at holde ud – Danmark kan ikke være det bekendt.....

Asylcentre bliver brændt ned i Tyskland og andre steder..

Når det er sagt, så kan jeg også undre mig over de israelske politikere der åbenbart ikke har lært ret meget af deres egen historie og konstant laver forfølgelser af palæstinenserne – som tillader bosættelser på palæstinensisk jord, som forfordeler egen befolkning i en grad der minder om apartheid.

Det bliver nok ikke sidste gang KRYSTALNATTEN bliver mindet – men vi skal også huske det i vores egen hverdag, her og nu – hvert eneste minut døgnet rundt. Vi skal tænke herpå med vore hjerter. Vi skal tænke på de udsatte, på de dårligst stillede i vores eget land..

Den talen et had op mod anderledes tænkende og troende - mod anderledes udseende må stoppes inden et had også bliver så stærkt at vi får en ny KRYSTALNAT IGEN.

STOP UMENNESKELIGGØRELSE!